



NIEUWSBRIEF NED. IKEBANA VERENIGING AFDELING DEN HAAG

EENENDERTIGSTE JAARGANG - NR 2 APRIL 2018

BESTUUR

Voorzitter:	Els van Vlimmeren E-mail: els.van.vlimmeren@kpnmail.nl	Tel.: 010 - 519 90 36
Secretaris	Marian Bartels Veurseweg 210, 2252 AH Voorschoten E-mail: marian.bartels@ziggo.nl	Tel.: 071 - 561 62 58 of: 06 - 13693619
Penningmeester:	Riet Boerman E-mail: maribova@casema.nl	Tel.: 070 - 404 04 95
Lid:	Marij Geenen E-mail: marijgeenen@casema.nl	Tel.: 079 - 351 02 30
Lid:	Aggie Leenen aggieleenen@gmail.com	Tel.: 079 - 363 09 80
IBAN-rekeningnr:	NL87RABO 0103 4529 66 t.n.v. Ned. Ikebana Vereniging, afd. Den Haag	

Beste leden,

In deze nieuwsbrief een terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst en op de mooie Sogetsu demonstratie van Anne-Riet Vughts na onze ALV.

Voor de afsluiting van het seizoen krijgen wij op 25 mei o.l.v. Ariën Tuin, Groenbeheerder van Stadsdeel Segbroek, een rondleiding door de Japanse tuin.

Het Bestuur.



PROGRAMMA 2018

Maandag 16 april

Ikenobo workshop o.l.v. Regi Bockhorni da Silva, Wijkcentrum Essesteijn

Aanvang: 13.30 uur

Kosten: € 10,00 (leden) en € 15,00 (introducés), over te maken op bovenstaand IBAN-rekeningnummer

Meebrengen: drie dezelfde wijnglazen (niet gekleurd) en uw Ikebana-gereedschap

Locatie: Wijkcentrum Essesteijn in Voorburg

Adres Wijkcentrum Essesteijn: Elzendreef 10, 2272 EB Voorburg naast de sporthal. Het wijkcentrum Essesteijn is goed te bereiken met tram 2 en met lijn 3 en 4 van de Randstadrail en de Erasmuslijn uit Rotterdam, halte 't Loo.

Zondag 20 mei Japanmarkt Leiden

Ook dit jaar zal de afdeling Den Haag met een kraam aanwezig zijn op de jaarlijkse Japanmarkt.

Vrijdag 25 mei

Ariën Tuin, Groenbeheerder van Stadsdeel Segbroek van de gemeente Den Haag, zal ons ter afsluiting van het seizoen rondleiden door de Japanse tuin en vertellen over de geschiedenis en de natuur van de tuin.

Aanvang: 13.30 uur bij het Theehuis in Park Clingendael

PROGRAMMA 2^e halfjaar 2018

Vrijdag 14 september Buitenworkshop

Maandag 15 oktober Sogetsu workshop in Wijkcentrum Essesteijn

Maandag 12 november Ikenobo workshop in Wijkcentrum Essesteijn

Vrijdag 14 december Kerstworkshop in de Boschbloem, Voorschoten

Zie voor nadere invulling van het programma de Nieuwsbrief van de afdeling Den Haag in juni 2018.

Routebeschrijving naar De Boschbloem in Voorschoten

Adres: De Boschbloem, Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan 39, 2252 EA Voorschoten. Vanuit Leidschendam-Voorburg rijdt u over de Veurse(straat)weg (N447) richting Voorschoten/Leiden: Bij Voorschoten gaat u na restaurant De Gouden Leeuw bij de volgende stoplichten linksaf de Karel Doormanlaan in. Doorrijden tot u aan uw rechterhand een smal plantsoen ziet. Ga hierna rechtsaf, dit is de Baron Schimmelpenninck van der Oyenlaan. Verderop rechts vindt u Activiteitscentrum De Boschbloem. Komende vanuit de richting Leiden over de Veurseweg (N447) gaat u bij de eerstvolgende stoplichten na de Papelaan rechtsaf de Karel Doormanlaan in.

*** U bent ingeschreven als uw overboeking ontvangen is op onze rekening.**

*** Zorgt u zelf voor vervanging als u onverwacht verhinderd bent.**

Nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari 2018 in De Boschbloem in Voorschoten

Na de gebruikelijke nieuwjaarswensen de toast met sake en het verhaal van het jaar van de hond, liet Jorma van Driel ons dit jaar genieten van een mooie presentatie over Hokkaido, het noordelijkste eiland van Japan.

Zie voor een uitgebreid verslag van de presentatie over Hokkaido op pagina 5 van deze nieuwsbrief.



Terugblik op de ALV, lunch en de Sogetsu demonstratie van Anne-Riet Vughts op 26 februari 2018



Na de ALV en de Japanse lunch bij restaurant Zenzo was het tijd voor de Sogetsu demonstratie van Anne-Riet en haar assistente, Rianne Machielse.

Anne- Riet wilde ons schikkingen laten zien van uit de 40 basis lessen en andere lesboeken. Open ruimtes en leegte is erg belangrijk bij Sogetsu.



Zij gebruikte mooie materialen en liet de toeschouwers een grote diversiteit aan schikkingen zien.



Anne-Riet heeft tijdens de demonstratie schitterende arrangementen gemaakt.



De demonstratie van Anne-Riet was de afsluiting van een mooie, goed bezochte Ikebana dag, waar we ieder jaar weer naar uitkijken.



Tips

**28 april t/m 10 juni 2018
Voorjaarsopening Japanse Tuin
Clingendael**

De Japanse Tuin is het pronkstuk van landgoed Clingendael. Hier zijn prachtige, zeldzame bomen en planten te zien. De tuin is heel kwetsbaar. Daarom is de Japanse Tuin slechts 6 weken in het voorjaar en 2 weken in het najaar geopend.



**De najaarsopening is dit jaar van
13 t/m 28 oktober 2018.**

Japanmarkt 2018 Leiden, Rapenburg 20 mei 2018 van 12.00 - 17.00 uur



Op 20 mei organiseert Japanmuseum SieboldHuis op 1e pinksterdag voor de elfde keer de Japanmarkt op het Rapenburg in Leiden.

Bezoek de markt met een breed aanbod van Japanse culturele en culinaire waren. .

Op zaterdag 26 mei geeft Noriko van Lit - Suzuki om 14.00 uur een workshop in het SieboldHuis in Leiden.

Deze workshop is speciaal om mensen kennis te laten maken met Ikebana. Wil je deze tip doorgeven aan je familie, burens, en vrienden.

Voor verder informatie en aanmelding zie de site <http://www.sieboldhuis.org/>.

Hokkaido

Hokkaido, voorheen bekend als Ezo, is het op één na grootste eiland van Japan. Het is twee keer zo groot als Nederland, vergelijkbaar met Oostenrijk. Maar tevens de grootste en meest noordelijke prefectuur. De Tsugaru-straat scheidt Hokkaido van Honshu. De twee eilanden zijn verbonden door de Seikan-treintunnel. Tegenwoordig kan je met de Shinkansen tot aan Hakodate rijden. En vanuit daar met lokaal vervoer (InterCity, etc.) ver Hokkaido in.



Hokkaido is een eiland van extremen: in de zomer is het er warm en groen, maar in de winter is het er héél koud en wit. Hoofdstad Sapporo ligt op dezelfde hoogte van de evenaar als Marseille, maar het klimaat op Hokkaido lijkt verre van dat van Zuid-Frankrijk met lavendel en wijn. Al zijn deze laatste twee wel te vinden op Hokkaido nabij Furano. Het klimaat in de winter heeft daar in tegen eerder iets weg van dat van noordelijk Siberië. Het kan het flink sneeuwen, prima voor de diverse wintersporten bij Furano en Sapporo, en de zee boven de lijn Abashiri (bekend om zijn zogenaamde drijfijis) en Shiretoke park vriest tijdens het winterseizoen dicht.

In de zomer is het echter goed vertoeven in Hokkaido, terwijl in de rest van Japan dan juist het regenseizoen aanbreekt. Hokkaido heeft geen last van tyfoons. Van september t/m oktober wordt Hokkaido ondergedompeld in alle kleuren van de

regenboog door de groei en bloei van de enorme hoeveelheid bomen en bloemen die aanwezig zijn op het eiland.



Ainu zijn de oorspronkelijke bewoners van het eiland. Momenteel zijn daar ongeveer nog 24.000 personen van. De Ainu van eeuwen geleden had een orale traditie. Animistische overtuigingen en aanbidding van vuur domineerden het dagelijks leven in de Ainu-cultuur. Talloze rituelen werden uitgevaardigd voordat jongere Ainu het ruige landschap van Hokkaido op jacht of op visreizen mochten ingaan. Gelegen buiten het kleine stadje Shiraoi (zelf een Ainu-woord dat 'plaats met veel paardenvliegen' betekent), is het museum een re-creatie van een Ainu-dorp aan de oevers van Lake Poroto. Bezoekers worden onmiddellijk begroet door een 30-voet houten beeld van een bebaarde Ainu-chef. Van deze stoïcijnse totem kunnen ze door een reeks rieten huizen en botanische tuinen wandelen en een glimp opvangen van Ainu-tradities die ongeveer 1000 jaar teruggaan.

Op Hokkaido komen andere dieren voor dan in de rest van Japan. Verschil is bijvoorbeeld te zien in de soort beren. Op Honshu leven zwarte beren, afkomstig uit centraal- en zuid-Azië, terwijl op Hokkaido de bruine beren, afkomstig uit noord-Azië, leven. Een ander verschil is

dat je in bijna heel Japan makaken tegen komt terwijl op Hokkaido geen een makiak te vinden is. Op Hokkaido leven wezels, eekhoorns, grote herten, rode vossen en visuilen die je in andere delen van Japan niet vindt. In de winter zijn er grote getalen kraanvogels, Stellar sneeuwarenden en zwanen te vinden in het noorden van Hokkaido bij onder meer Kushiro en Abashiri.



Sapporo, hoofdstad van Hokkaido, is de vijf-na-grootste stad van Japan, met bijna 2 miljoen inwoners. De stad is, zoals veel andere Japanse steden, een echte moderne hotspot met goede infrastructuur en hoge gebouwen. Maar ook Sapporo is wel weer anders dan andere Japanse steden. De architectuur van de stad stamt grofweg uit de 19e eeuw, met veel gebouwen die ontworpen zijn door Amerikaanse en Europese architecten. Sapporo heeft hierdoor brede lanen met grote bomen op een rij en hier en daar vind je in de stad een groen en levendig stadspark. Verlaat Sapporo niet voordat je een bezoek gebracht hebt aan de Sapporo bierbrouwerij, van juli t/m augustus vind het Sapporo Beer Festival plaats. En mis in februari het Sapporo Snow Festival niet.

Maar buiten de hoofdstad zijn er ook vele andere plaatsen zeer interessant zo als bijvoorbeeld Otaru, Hakodate, Kushiro, Abashiri, Wakkanai, Asahikawa waar ook een geweldig mooi sneeuwfestival is en Furano.

Het landschap van Hokkaido bestaat uit bergen, vulkanen, meren, glooiende heuvels, vlakke gebieden en kusten. Ongeveer 10% van dit afwisselende landschap bestaat uit 6 nationale parken en 5 niet-nationale parken. Hiervan zijn de nationale parken Shikotsu-Toya, Daisetsuzan en Shiretoke bekende voorbeelden. Shikotsu-Toya is genoemd naar de twee grote kratermeren die er liggen tussen bergen en vulkanen. Vanaf hoger gelegen punten is het uitzicht over de meren indrukwekkend. Dit park ligt in het westen van Hokkaido en is gelegen tussen Hakodate en Sapporo. Het Daisetsuzan nationaal park ligt in het midden van Hokkaido en heeft 16 bergen met een hoogte van meer dan 2.000 meter waarvan de Asahidake-berg (2.290 meter hoog) het bekendste is. Het park is verder bekend door de vele dier- en plantensoorten zoals bruine beren, de pika (ziet er uit als een soort konijn-muis) en alpine planten en bloemen. Shiretoke ligt in het noordoosten van Hokkaido. Het is een van de meest afgelegen gebieden van Japan. Het park staat er om bekend dat het de grootste populatie bruine beren van Japan heeft. Het dorp Biei, bij Furano, is geen onderdeel van een natuurgebied, maar ligt in een agrarische omgeving. Hier maken de bergen en bossen plaats voor glooiende heuvels vol landbouwproducten en bloemen. Vooral in de lente en zomer is de regio indrukwekkend door de grote fel

gekleurde bloemenvelden, zoals de paarse lavendel. Ook zijn er velden vol gele zonnebloemen, rode klaprozen en lupinen in allerlei kleuren.



Hokkaido staat bekend om de hoge kwaliteit en versheid van zijn zeevruchten, omdat het koude water rondom de noordelijkste prefectuur van Japan ideaal is voor vissen en zeevegetatie. Binnen de prefectuur zijn sommige gebieden vooral bekend om een bepaald product, zoals de uni (zee-egel) van Rishiri en Rebun. Enkele andere hooggewaardeerde visproducten zijn kani (krab), ika (inktvis), ikura (zalmkuit) en hotate (sint-jakobsschelpen).

Een populaire manier om de beroemde zeevruchten te proeven, is het bezoeken van een vismarkt en het hebben van een donburi (rijstkom) ontbijt. Typische toppings zijn verse uni (zee-egel), ikura (zalmkuit), ika (inktvis) of een combinatie daarvan. Populaire markten zijn de Nijomarkt van Sapporo, de Morning Market van Hakodate en de Washo-markt van Kushiro.

Ben je een noedelsliefhebber? In feite zou je verbaasd zijn te weten dat Hokkaido beroemd is vanwege zijn verschillende soorten ramengerechten, zoals Asahikawa Ramen, Sapporo Ramen en

Hakodate Ramen. Maar er is een populaire lokale specialiteit vernoemd naar een grote heerser die lokaal wordt uitgesproken als Jingsukan. Het een gegrilde schaapschotel is. Een speciale helmvormige pan gemaakt van gietijzer wordt gebruikt om het schapenvlees te roosteren, inclusief andere ingrediënten zoals kool, pompoen en taugé. Jingsukan is een van de lokale gerechten uit Hokkaido die het hele jaar door kan worden gegeten. Een heel speciale plek om dit te nuttigen is het Sapporo Beer Museum; bestel je Jingsukan en geniet ervan met een glas Sapporo Bier!

Maar het eiland biedt meer dan alleen dat. De distilleerderij van Nikka Whisky biedt de ideale omstandigheden voor het distilleren, inclusief ongerept water, een koel klimaat en precies de juiste hoeveelheid vochtigheid voor een perfecte whisky. Voor iedereen met interesse in sake is de Otokoyama Sake Brewery in Asahikawa, een aanrader. Met een geschiedenis van meer dan 340 jaar was de brouwerij een favoriet van het Tokugawa-shogunaat. Het werd zelfs afgebeeld in werken van een van Japans meest beroemde Ukiyoe meesters, Utamaro. Maar mocht men daartoe niet komen dan is er in Sapporo de brouwerij Chitosetsuru. Deze zachte sake heeft een heerlijke frisse afdrank.

Buiten ook nog krab, soup curry, en sushi is er ook lavendel-softijs bij Furano. Maar zonder twijfel komen de beste meloenen, tevens ook de meest prijzige, van Hokkaido. In 2016 haalde een Yubari King Melon een record van ¥ 3 miljoen (€ 27.000) bij de eerste veiling van het oogstseizoen op een groothandelsmarkt in Sapporo. Er zijn diverse plekken waar je ze dan ook zelf kan plukken.

Dankzij het uitgestrekte platteland kan Hokkaido een enorme zuivelindustrie ondersteunen. De prefectuur produceert ongeveer de helft van de melk van het land, waarvan ongeveer 60% wordt gebruikt voor het drinken, terwijl de rest wordt verwerkt tot andere zuivelproducten zoals boter, kaas, yoghurt en ijs. Hokkaido biedt seizoensgebonden gerechten uit alle vier de verschillende seizoenen. Het is waar dat de verrukking en de mooie verschijning van deze producten ligt in de wijsheid en toewijding van de maker. Het is een uitstekende bestemming voor reizigers die geobseedeerd zijn door voedsel. Of u nu op zoek bent naar heerlijke authentieke visgerechten of zuivelproducten in Japan, maak dan uw keuze verstandig. Ik bedoel, kies je juiste bestemming die je wens zou kunnen vervullen. Hoe dan ook, Hokkaido is de juiste bestemming voor jou. Serieus, er zijn zoveel lekkere gerechten dat je nauwelijks andere delen van Japan kunt vinden.



Alle foto's zijn eigendom van Jorma van Driel

Voor meer informatie over Hokkaido:
<http://en.visit-hokkaido.jp/>